


bankgirot INBETALNING/GIRERING AVI

90 SVENSK KONTOKONTROLL

Betalningsavsändare «Förnamn» «Efternamn» «C/O» «Adress 1» «Postnr» «Ort»		Betalningsmottagare 	Inbetalningsavgift (ifylls av banken)
Från bankgirot (vid girering)	Belopp kronor	öre	Till bankgirot (ifylls alltid)
			9 0 0 - 4 2 6 8

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

9004268 #45#

BCM BAKERY



Vi har ju haft ett kafé inne i Chiang Rai i över 20 år. Det har varit ett populärt tillhåll för turister och en plats som berättar om vårt projekt. Samt praktikplats för våra äldre barn. Det har också de senaste åren, genererat en del pengar till BCM. Fram t.o.m. år 2019 var det en succé. Sen hände något. Det blev pandemi och plötsligt försvann alla turister. Många restauranger och hotell i stan gick i konkurs, och vi gick på knäna.

Vi beslutade att inte stänga utan försöka ta oss igenom pandemin. För att få det att gå runt, var vi tvungna att säga upp de flesta i personalen och bara behålla 2 personer. När väl Thailand öppnade upp för turister igen, hade det vuxit upp massor av kaféer i stan. Det fortsätter att öppna nya kaféer hela tiden. Bara i det kvarteret där BCM Bakery ligger, finns det idag 10 andra kaféer. Det odlas mycket kaffe runt om i norra Thailand och många odlare vill driva sitt eget kafé inne i staden. Konkurrensen är stenhård.

Detta innebär att vi har gått med förlust de senaste 4 åren. I våras tog vi beslutet att vi måste stänga kaféet. Det var ett smärtsamt beslut. Alternativen var då att antingen sälja huset eller försöka hyra ut lokalerna.

Många var intresserade och ville hyra för olika ändamål. Till sist hörde två kvinnor i personalen av sig och ville hyra det för att driva eget kafé. Vi tyckte det kändes väldigt bra, och skrev kontrakt med dem. De betalar en månatlig hyra och sen får de driva kaféet efter egna visioner. Vi tror att det kommer bli ungefär som det varit. Vi önskar dem lycka till och kommer fika där så fort vi är i stan.

MYGGNÄT

De översvämmade områdena i Thailand är perfekta barnkamrar för mygg. När temperaturen börjar gå ner och regnandet upphör, kommer myggen. På dagen när solen värmer är det lugnt, men så fort det börjar skymma måste man skydda sig med kläder eller kemiska medel. För att kunna sova på nätterna med öppet fönster, måste man ha nätfönster. Så är det ju i Sverige med. Med jämna mellanrum måste nätfönstren ses över, då hjälps alla åt. En lördag köpte vi in material och tillsammans bytte vi näten. Det blev nytt och fint samtidigt som vi hade kul.



www.skiltryck.se



HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!



LIVET PÅ BCM

Skolåret i Thailand börjar ju i mitten av maj och den första terminen varar fram till oktober. Detta är den viktigaste tiden för lärande, då barnen är mest motiverade efter sommarlovet. Samtidigt som regntiden begränsar många andra aktiviteter. Huvudaktiviteten på skolhemmet blir därför läxor och skolarbete. De nya barnen har det speciellt kämpigt i början då de även måste lära sig thai.

Det blir långa dagar med undervisning då de åker till skolan 07.15 på morgonen och inte är tillbaka hemma förrän 16.30. När de kommer hem är det lite göromål som måste göras före middagen 18.00. Därefter är det dags för läxor. Vid 21.00 ska barnen vara inne på rummen vilket inte är några problem, då de är trötta efter den långa dagen.

Trots det tajta schemat är det mycket lek, skratt och hyss hela tiden.

Det är först på helgerna som vi har tid för olika aktiviteter, men då hinner vi med desto mera. Sova bort en ledig dag finns inte i barnens tänkande. De är uppe med tuppen lördag som söndag. Därför har det hänt mycket under helgerna den här terminen.

Vi har planterat ris och i år hoppas vi det ska räcka i 8 månader.

Vi har fortsatt fått besök av vår danske vän Sören, som lär ut schack till dem som vill. Några är riktigt duktiga nu och vill utmana alla som kommer på besök.

Vi har firat mors dag som är en väldigt fin markering i Thailand för att respektera alla mödrar till barnen. Hos oss blir det Da som blir representant för allas mammor.

Räddningstjänsten har besökt oss för att lära ut hur man gör om det brinner.

Vi har haft besök från sjukhuset som lärt barnen om första hjälpen.

Vi har också haft besök av olika myndigheter som kontrollerat alla byggnader, alla rum och hur vår verksamhet fungerar. De poängterade att vi var den bästa hjälporganisationen i ChiangRai och det enda vi behöver bli bättre på är att sortera vårt avfall. Lite svårt att få motivation till det, då vi vet att allt blandas ändå ihop på avfallsstationen...



CHAI

Som regel är de barn som kommer till BCM under 10 års ålder. När de är så unga, är vår erfarenhet att det är lättare att undervisa dem, och lära dem att bli trygga i sig själva och få ett gott uppförande. Då och då gör vi undantag från den regeln. Det handlar då om barn som hamnat i en utsatt situation i hemmet, ofta på grund av alkohol eller droger.

För 3 år sedan tog vi emot Chai. Han kom tillsammans med sin mamma, som vädjade till oss att sonen skulle få komma och bo hos oss. Pappan till Chai hade lämnat familjen för en ny kvinna och de hade ingen kontakt med honom. Mamman blev då lämnad med 3 barn som hon inte kunde försörja då hon inte hade något fast jobb. Hon var daglönare och visste inte från dag till dag om hon hade jobb. Nu hade hon hittat en ny man som flyttat in i familjen och skulle hjälpa dem ekonomiskt. Problemet var att den nya mannen hade svåra alkoholproblem och var elak mot Chai. Det hade blivit så mycket våld i hemmet, att mamman var rädd för att Chai skulle bli allvarligt skadad.

Den gången var Chai 12 år, och vi bestämde oss för att ge honom en chans till en ny start i livet. Chai tog den chansen och har sedan dess uppför sig väldigt bra. Han har visat att han är villig att lära sig och har satt upp mål för sitt liv. Självsäger han att miljön på BCM gör att han känner sig trygg. Han är tydlig med att livet hos oss är bra och att han har fått mycket stöd och kunskap genom de anställda och de volontärer vi haft.

Han uttrycker tacksamhet över möjligheten han fått genom att få bo hos oss. Nu siktar han framåt mot en bra utbildning, som kan ge honom ett bra vuxenliv. På så sätt kan han även stötta sin familj i framtiden. Nästa år vill han börja på en yrkesskola för att utbilda sig till byggnadsarbetare. Han ler gott när han berättar om sina planer och han vet att vi finns där och kommer stötta honom hela vägen tills han har sitt slutbetyg i handen.

CHIANG RAI

BANGKOK



Web: www.childfriend.com
E-post: info@childfriend.com
Telefon: 0733-58 19 84
Bankgiro: 900-4268



400 kr/mån

Täcker kostnaderna för ett barn som går i Primarskolan

600 kr/mån

Täcker kostnaderna för ett barn som går i Secundarskolan



ÖNSKAR DU ETT BESÖK DÄR VI BERÄTTAR MER OM VÅR VERKSAMHET? KONTAKTA OSS!

/INGE & MADELEINE EKELYCK

VID UPPRÄTTANDE AV TESTAMENTE TÄNK PÅ BARNEN I THAILAND!

Du kan vara med och förändra liv även när dina dagar på jorden är slut.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Det är nu regntid i Thailand och i år är det speciellt de norra delarna av landet, som fått känna på naturkrafterna. Under juli och augusti kom det stora nederbördsmängder nästan varje dag. Dräneringssystemen och floderna kunde inte ta emot allt vatten. Det resulterade i stora översvämningar och många jord-skred. Bergstrakterna där Chiang Rai distriktet gränsar mot Laos är områden som blev speciellt utsatta.

I det området finns det många bergsbyar som tillhör olika minoriteter och flera av de byarna blev förstörda. När regnvattnet forsar utmed bergssidorna i väldig kraft, följer de små husen med. Några människor omkom och hus, vägar och odlingar spolades bort. Många miste allt de hade och det blev brist på färskvatten, mat och mediciner. Genom en av våra samarbetspartners i ChiangRai, kunde vi vara med och stötta hjälparbetet ekonomiskt. Man köpte in vatten, mat och mediciner som vi delade ut

bland de värst drabbade. Inga av våra barns byar skadades.

I skrivandets stund 11/9, fick vi veta att det nu är stora översvämningar även inne i ChiangRai. Det fortsätter regna och alla floder svämmar över. Vårt ungdomscenter Namlat, är helt avskuret eftersom vägarna ligger under vatten. Våra hus ligger fortfarande på torr mark och våra barn mår bra. På Huadoi är det inga problem då det ligger utanför stan. Det ser tyvärr ut som att det ska fortsätta regna.

